

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Wanneer je naar de vrede van je eigen hart gaat

“Eigenlijk heb je een raakpunt met alles. Je bent nooit alleen, en je staat ook nooit alleen. Je hebt een verbondenheid met alles en met iedereen, met het hele heelal en met alles wat er is, en deze verbondenheid moet je leren beleven, moet je objectief een plaats leren geven in je eigen hart. Als je dit kan, dan ga je vooruit en dan leer je de werkelijkheid kennen.

Mensen leven dikwijls buiten de werkelijkheid omdat ze te veel denken, te veel versnipperd zijn en dat ze geen rekening houden met die ene oorspronkelijke werkelijkheid die aanwezig is in het bestaan.

Jouw bestaan is het bestaan. Denk niet dat je buiten het bestaan bent, of dat je het hele bestaan niet zou kunnen kennen. Het is aanwezig, het is in kiem aanwezig, en je kan het tot bloei laten komen door ermee bezig te zijn. Niet door ervan weg te lopen. Niet door je in avonturen te storten, maar door integendeel naar de stilte te gaan, en naar de vrede van je eigen hart. Het is zo wonderlijk! Als je dat leert kennen, dan leer je alles kennen.

De werkelijkheid ligt met andere woorden binnenin je, en het is deze werkelijkheid die je kan betrekken op alle dingen, zodat je het wezenlijke van alle dingen kan samenbrengen in je eigen hart.

Denk niet dat dit maar een sprookje is of een onwerkelijkheid, integendeel, het is de werkelijkheid, en het is vanuit deze werkelijkheid, vanuit je hart, dat je zou moeten kunnen leren kijken naar ‘de’ werkelijkheid om je heen.”

Handwritten signature of M. Morya

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”
(uit hoofdstuk 7: ‘De stap zetten naar het pure leven’) © Mayil.com

Datum: ___/___/_____

Morya Levenslessen nr. 28